

Editie: **011**

Datum: **25 juni 2020**

[www.sintmarcellinus.nl](http://www.sintmarcellinus.nl)



## Woord van uw pastoor

### Feest van de H.H. apostelen Petrus en Paulus

Op maandag 29 juni vieren we de feestdag van de heilige apostelen Petrus en Paulus. Beiden waren gegrepen

door de persoon van Jezus Christus, elk op een heel eigen manier. Ze hadden maar één doel in hun leven: getuigen van Jezus omwille van het geluk van de mensen.

Ze stierven uiteindelijk in Rome: Petrus aan een kruis, Paulus door het zwaard. Houden van de Kerk, je leven geven voor de Kerk.

Petrus en Paulus waren bepaald geen grote diplomaten. Eerder waren het mannen vol vuur en enthousiasme waarop het spreekwoord van toepassing is: 'waar het hart van vol is loopt de mond van over.'

Petrus is recht voor de raap. Niet het type om eerst stil te luisteren en lang na te denken: nee, meteen. Recht uit het hart. Hij is de eerste die vol overtuiging tot Jezus zegt: 'U bent de Christus.'

Paulus is soms heel vriendelijk en meegaand, maar meestal vol energie om Christus te verkondigen en soms ook heel scherp. Beide mannen hadden een sterke drijfveer: in de kracht van de heilige Geest Christus verkondigen. Christus, die zijn leven gaf voor de mensen; Christus, die Gods liefde laat zien in Woord en daad. Hij is het heil van alle volken en als je van mensen houdt, dan wil je ze het allerbeste geven. Dan geef je ze wat Christus aan Zijn Kerk heeft gegeven: zijn

Woord, zijn Sacrament.

Ook als dat tegenstand betekent, ook als je dat met de dood moet bekopen.

Houden van de Kerk, je leven geven voor de Kerk. Het beeld dat ik van Petrus en Paulus schets, is niet een zoetsappig verhaal van twee brave Hendrikken. Ze hadden sterke karakters, maar die twee waren ook tegenpolen. Het botste nog wel eens tussen hen. Ze zijn beiden in Rome gestorven, maar het is geen geheim dat ze een tijdlang hun eigen weg gingen en alleen Christus hen bond. Wel met dezelfde liefde voor de kudde, wel bereid om voor Christus te sterven, maar verder o zo verschillend.

Wat wij van hen kunnen leren is: Houden van de Kerk, je leven geven voor de Kerk. De Kerk heeft het niet makkelijk in onze tijd. Er zijn mensen teleurgesteld in de Kerk – of beter, in kerkmensen. Het feest van Petrus en Paulus laat ons zien dat er in de Kerk vanaf het begin ruimte is geweest voor verschillen. Met beide apostelen mogen we zeggen: dat is dan zo. Ook zij waren soms niet handig, zoals ook wij soms niet handig zijn in onze communicatie, in ons handelen.

Desondanks bestaat de Kerk nog steeds - en zal ze blijven bestaan - omdat er mensen zijn die desondanks van de Kerk willen houden.

Omdat er mensen zijn die willen blijven zoeken naar wat ons samen bindt: de ene Heer, Jezus Christus. Houden van de Kerk, ondanks...

*lees verder op pag 2*

En dan: je leven geven. Dan denk ik aan al die mensen die hart hebben voor de zaak en daar vele uren insteken: de bidders en de vrijwillig(st)ers die de Kerk mee draaiend houden. Al die ijverige mensen die zich misschien thuis of in de familie- of kennissenkring regelmatig moeten verantwoorden voor hun blijvende inzet, zo van "Waarom doe je dat nog, in die Kerk?" Al die mensen die als groep vrijwilligers misschien ook wel eens op Petrus en Paulus lijken, waar ook niet alleen diplomaten en vredestichters rondlopen en die tóch doorgaan, ook al schuurt het soms.

Dat, broeders en zusters, is de Kerk van Petrus en Paulus, de Kerk van ons allemaal. Een Kerk van God en Jezus Christus, omwille van het heil en geluk van mensen, maar soms ook een Kerk van mensenwerk. Een Kerk om van te houden!

Ronald Cornelissen

---

## Overleden in de parochie Sint Marcellinus

Hennie ten Brummelhuis, Nijverdal

Betsie van der Weerd-Kolman, Nijverdal



Mogen zij rusten in vrede

---

## RESERVEREN VOOR EEN WEEKENDVIERING

Dit kan via de website [www.sintmarcellinus.nl](http://www.sintmarcellinus.nl), onder de link reserveren.

Er kunnen maximaal 100 kerkgangers meevieren in een viering. Dit wil niet zeggen dat dit aantal, op 1,5 meter afstand, ook daadwerkelijk in de kerk kan. Sommige kerken zijn daar te klein voor.

Bij het opgeven via de website ziet u het maximale aantal kerkgangers van uw kerk. Het systeem houdt het aantal automatisch bij. We houden rekening met tien plaatsen die vrij blijven voor passanten of toeristen.

Aanmelden (ook de telefonische aanmeldingen), gaan in volgorde van opgave.

Kunt u niet meer aansluiten bij een viering, dan komt u vanzelf op een wachtlijst.

Mocht er dan toch een plek zijn, dan nemen wij telefonisch contact met u op.

Wat doen wij met uw gegevens die u opgeeft bij reservering? Deze gegevens (naam,

emailadres en telnummer) bewaren we digitaal op één centrale plek op onze beveiligde server. De papieren lijst wordt vernietigd. We bewaren deze gegevens maximaal 2 maanden en uitsluitend t.b.v. eventueel bron- en contactonderzoek vanuit de overheid/GGD.

Het collectegeld kunt u contant voldoen in de collectebus bij de in/uitgang van de kerk. Ook kunt u voor de collecte betalen via Ideal (via de website). Deze collecte wordt in een totaalbedrag uitbetaald aan uw eigen locatie zonder uw naam en het bedrag te noemen, zo blijft uw gave anoniem.

Wanneer het u niet lukt om via de website te reserveren kunt u telefonisch uw reservering voor de viering doorgeven. Op de volgende bladzijde vindt u een overzicht.

Locatie	Bereikbaar op	Aanspreekpunt	Telnummer
<b>Bornerbroek</b>	Dinsdagmorgen van 10.00 tot 11.30 uur Woensdagavond van 19.00 tot 20.00 uur	Locatiesecretariaat	074-384 1202
<b>Enter</b>	Dinsdagmiddag van 13:00 tot 17:30 uur Woensdagmorgen van 9:00 tot 12:00 uur	André Kuipers Ellen Spoelder	0547-383 260 0547-381 062
<b>Wierden</b>	Dinsdagmorgen van 9.30 tot 11.30 uur Woensdagmorgen van 9.30 tot 11.30 uur Woensdagavond van 19.00 tot 20.00 uur Vrijdagmorgen van 9.30 tot 11.30 uur	Locatiesecretariaat	0546-571 217
<b>Rijssen</b>	Maandagmorgen van 9.30 tot 11.30 uur Donderdagmorgen van 10.30 tot 11.30 uur	Locatiesecretariaat	0548-512 456
<b>Hellendoorn</b>	Dinsdagmorgen van 9.00 tot 11.30 uur Woensdagmorgen van 9.00 tot 11.30 uur Donderdagochtend van 9.00 tot 11.30 uur	Jan Ruiter Marianne Witteveen Locatiesecretariaat	06-52 37 61 60 06-20 48 82 39 0548-656 555
<b>Nijverdal</b>	Van maandag t/m vrijdagochtend van 10.00 tot 12.00 uur Voor middagen/avonden	Locatiesecretariaat Ans Wennemers	0548- 612 379 06-23 41 91 45
<b>Vroomshoop</b>	<i>Nog niet bekend. Info volgt in het eigen parochieblad.</i>		

---

## Doordeweekse vieringen

In de maanden juli en augustus zullen er nog geen doordeweekse vieringen worden gehouden. Het gebruikelijke ontmoetingsmoment met koffie is helaas nog niet mogelijk.

---

## Wijzigingen kerktijden

Vanaf 1 juli gaat het corona-rooster in met gewijzigde kerktijden. Naast de Eucharistievieringen worden er Woorddiensten gehouden (daarin wordt geen communie uitgereikt). Om zoveel mogelijk Eucharistievieringen te kunnen houden is het rooster aangepast aan de tijden van onze naaberparochies Deventer en Raalte. De kerktijden zijn nu om 18.30 of 19.00 uur op de zaterdagavond en op 9.00 en 10.30 uur op zondag (met uitzondering van Vroomshoop om 9.30 uur).

Met vriendelijke groet en een goede zomer toegewenst!  
Het pastoraal team en het parochiebestuur

## Vier met ons mee via internet

via de site [www.sintmarcellinus.nl](http://www.sintmarcellinus.nl) : Vieringen door het pastoraal team

Op de site staat een duidelijke knop, waarmee u onmiddellijk bij de viering aansluit. Waar kerkradio beschikbaar is, is de livestream ook via de kerkradio te beluisteren.

Voor elke viering wordt een boekje gemaakt, met de teksten van de lezingen en de liederen. We plaatsen de link ook op de You Tube pagina. De link is minstens een half uur voor het begin van de viering te vinden.

De zondagsviering wordt wekelijks rechtstreeks uitgezonden op de livestream.

**Let op: de aanvangstijd wijzigt naar 10.30 uur!**

De vieringen komen vanuit de parochiekerken van de parochies Sint Marcellinus, H. Kruis en H. Lebuinus

### Misintenties in Woorddiensten

Vanaf 1 juli worden de Misintenties gelezen in de Woorddiensten in uw eigen geloofsgemeenschap én tijdens de Eucharistieviering in het Eucharistisch centrum te Rijssen.

## De nieuwsbrief

Het verschijnen van de nieuwsbrief (via de website en per mail), wordt langzaam afgebouwd. In juli en augustus wordt de nieuwsbrief nog uitgegeven daarna alleen nog bij nieuwe ontwikkelingen/nieuws.

## Koren

Na de laatste persconferentie van premier Rutte lijkt er over enige tijd misschien wat versoepeling mogelijk. Vooralsnog houden we aan dat koren voorlopig nog steeds niet bijeenkomen. Zodra duidelijk is of er meer kan, ontvangt u hierover bericht. Maar...voorlopig nog even geen koorrepetities, onder geen enkele voorwaarde.

## Collecte

De collectegelden zijn een wezenlijk deel van inkomsten voor de parochie. Inkomsten die nodig zijn om de salarissen van het pastoraal team te kunnen blijven betalen, om te



financieren wat nodig is om in deze zware tijden in contact te blijven met u allen.

**We vragen u dan ook uw collectegeld voor nu op een andere manier aan ons te laten toekomen.**

Dat kan via overschrijving op RABO bankrekening NL24 RABO 0103 4200 53 t.n.v. R.K. Parochie Sint Marcellinus met vermelding van "collecte". Wij danken diegenen die reeds een gulle gave deden, en hopen dat iedereen ons naar draagkracht en vermogen wilt blijven steunen!